



College ECHO



INHOUDSTAFEL

- 2 Voorwoord
- 3 In de kijker
- 4 Neuzen in de kleuterhoek
- 8 Grasduinen in de lagere school
- 21 Sport op een ereplaats
- 22 Ouders aan het woord
- 23 Agenda
Familienieuws
- 24 Kunstgalerij

*Als onze huid gezandstraald en bruin is,
onze voeten liepen en zwoegden waar duin is,
als onze haren blonder en stugger zijn,
als onze lach en onze liefde vlugger zijn,
als ons hoofd zijn zorgen in golven verloor,
en de dagen gaan in nachten door,
dan juicht mijn hart oorverdovend luid
boven de woeste zee uit!*

Een mooie vakantie



De laatste loodjes ...

Eens de zon wat meer warmte geeft, de dagen merkkelijk langer worden en het schoolfeest achter de rug is, overkomt het me meer dan eens dat ik aan de collega's zeg "De vakantie komt in zicht. We zijn er bijna!" of om het in wielrennerstermen te zeggen "De finish is in zicht".

We hebben, wanneer u dit leest, het langste deel van de rit achter de rug. We hebben stevige cols beklommen, kilometers met de wind op kop en met rugwind gefietst. Wie demarreerde kreeg ruimte, maar werd tijdig ingehaald door het peloton. De laatste kilometers waren nog stevig: kleuterbesprekingen, leerlingenbesprekingen, indelen klassen naar volgend schooljaar, schoolreizen, sportdagen, papa-turnen, afscheid K3 en afscheid L6, oudercontacten, gelukkig konden we onderweg rekenen op ouders en externen (CLB, ondersteuningsnetwerk, oma's en opa's, oudercomité, schoolbestuur, ...) om ons te bevoorraden met de nodige ondersteuning.



De ontknopning van onze Tour d'Ecole was minder spannend dan die van de Tour de France of de Giro. We fietsten met z'n allen gelijktijdig over de streep. Niet één iemand die de trofee mee naar huis mocht nemen.

Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen om van deze Tour een succes te maken. Dankjewel collega's en helpers onderweg voor jullie inspanningen! De fietsen mogen nu eventjes aan de haak!

Geniet van de vakantie.

Luc Braem

Eén van de doelstellingen die we op school nastreven is het verruimen van de ervaringswereld van onze leerlingen. Om dat te realiseren organiseren we onder meer een projectweek. We kiezen een thema waarrond gedurende enkele dagen wordt gewerkt. We willen met het project de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en vanuit het actief leren hun kennis en vaardigheden verruimen en vastzetten. Dit jaar titelde de projectweek : 'De tijd van toen'.

We deden beroep op vele externen die hun expertise met onze leerlingen wilden delen.

De leerlingen schreven enkele bevindingen neer:

Tijdens de projectweek kwamen twee vrouwen vertellen over kantklossen. Dat is een oude ambacht.

Eerst gingen ze bij de leerlingen van 4B op bezoek en daarna was het onze beurt. Ze hadden veel materiaal meegebracht waardoor we van klas moesten wisselen. De vrouwen gaven ons eerst wat uitleg over kantklossen. Na hun uitleg begon het echte werk. Iedereen mocht even wat kantklossen. Er waren maar drie kussens om op te kantklossen, dus er konden maar drie leerlingen tegelijk. De vrouwen hadden verschillende tijdschriften en fotoboeken meegebracht waarin we mochten kijken terwijl we op onze beurt moesten wachten. In die fotoboeken stonden allemaal foto's van wat ze al gemaakt hadden met kantklossen. Je kunt heel veel verschillende zaken maken met klossen. Bijvoorbeeld: een lakentje, een sleutelhanger, een sjaal, Het was echt super leuk dat ze ons kwamen vertellen over kantklossen.

De projectweek was een week om van te snoepen. In het tweede maakten we een leuk hoekenwerkje rond de "tijd van toen". Kinderen leerden de tafel dekken, maakten wentelteefjes (want elke goede ouder moet met restjes kunnen koken). Ook sokken sorteren met verstopte rekenoefeningen mochten niet ontbreken en tot slot ook nog schrijven met echte inkt. Het was geweldig fijn. Het oude klasje bezoeken deed onze mond openvallen, maar de houtsnijder maakte het af. Een echte ambacht uit de tijd van toen. We hadden geen idee hoe hout bewerkt wordt en wisten al helemaal niet dat niet alle houtsoorten even kwaliteitsvol zijn. De instrumenten uit hout waren echt fijn om zien.

De week voor de paasvakantie was tot nu de leukste week van het schooljaar want toen was het projectweek. We keerden die week terug naar de tijd van onze oma's en opa's. We leerden allemaal dingen die zij vroeger ook leerden. We mochten zelfs een uurtje naar een echte oude klas om daar les te volgen. We schreven daar met krijtjes op leitjes.

We kregen die week ook bezoek van een echte mandenvlechter. Hij kwam ons vertellen over de beroepen van vroeger en de ambacht die hij vandaag nog altijd uitoefent. Hij toonde ons zelfs hoe je een mandje vlecht. We mochten zelf ook eens proberen. Niet gemakkelijk, hoor, amai wat een werkje!

Op woensdag stonden de leukste activiteiten gepland. Die dag kwamen enkele oma's en opa's ons helpen tijdens een hoekenwerk huishoudkunde. Ze leerden ons een eitje bakken, strijken, haken, volksdansen en de was opvouwen. Superleuk en heel handig voor later! Er zaten een paar echte talenten tussen. Onze ouders zullen blij zijn nu we ze extra goed kunnen helpen.

Vrijdag was dan het hoogtepunt van de week. Met de hele school, jawel alle 400, dansten we 't Smidje. Wauw zo cool dat iedereen dat kon. Groot en klein iedereen deed enthousiast mee. Het was geweldig om te zien en zorgde voor een heerlijk groepsgevoel! Kortom het was een topweek. Leerrijk, nuttig en heel plezierig! Dank je wel juffen, meesters maar ook oma's en opa's!



NEUZEN IN DE KLEUTERSCHOOL

Opa en omadag

In de week van 27 maart waren alle oma's en opa's welkom om samen met hun kapoen verschillende leuke activiteiten te doen. Eendjes vissen, de hoogste toren bouwen, fotozoektocht, de polonaise dansen en nog zoveel meer. We kregen ook nog bezoek van de paashaas! Oma's en opa's aan de top, het feesten kon niet op!



Boerderijbezoek

Op donderdag 11 mei gingen de konijnen en eendjes naar 't Wollen Hof. Voor sommige was het de eerste keer op de bus, wat een spannend moment!

Op de boerderij zagen we allemaal leuke diertjes. En wat een lange tong had die koe. We speelden naar hartenlust in de zandbak en in de grote modderpoel.

Het was een zalige, geweldige, modderachtige dag.

Een baby in de klas?!

Bij de kindjes van de eendjesklas leerden we over baby's. We staken een ballon onder onze trui, speelden naar hartenlust voor mama of papa. De poppen hadden nood aan een goed badje en we maakten lekker fruitpap. Nu zijn ze natuurlijk al groot en gingen we kijken wat we allemaal al kunnen.



Kunstenaars in het spotlicht

De kunstenaars uit de vissenklas waren bezige bijtjes! De kleuters leerden verschillende schilders kennen en toverden de mooiste kleuren tevoorschijn! Onze gang werd een echt museum en onze zaalwachters gidsten de bezoekers doorheen de kunstcollectie. Veel kijkplezier!



Sporten met hoofdletter

Terwijl de oudste kleuters op schoolreis waren, hielden de jongsten sportdag op school. En of het een toffe dag was! We sprongen op een cool springkasteel, probeerden ons evenwicht te vinden op allerlei balanceertoestellen, fietsten, speelden waterspelletjes,...

Papaturnen

Onze kleuters konden zich sportief meten met hun eigen papa. De papa's werden uitgenodigd om samen met hun kind mee te komen turnen, een hele uitdaging. Maar alles verliep vlot en de kinderen waren terecht fier op de prestaties van hun papa. Hopelijk waren ze de dag nadien niet te stijf.



NEUZEN IN DE KLEUTERSCHOOL



Op schoolreis naar MEGA SPEELSTAD!

Begin juni was het eindelijk zover! We mochten met de oudste kleuters op uitstap naar Mega Speelstad! Wat een leuk avontuur! In de voormiddag ontdekten we samen allerlei attracties in de binnenspeeltuin. Er zaten een paar echte durvers bij! Mmmm, daarna was het tijd voor heerlijke frietjes! Na de middag konden we buiten ravotten in een prachtige speeltuin! En als afsluiter een heerlijk ijsje!

Wat een zalige dag!



Alles groeit!

Groeien en bloeien...daar ging het de voorbije maand om bij de Dinoklas. De kleuters ontdekten dat alles in de natuur eerst heel klein begint! Ze plantten samen zaadjes, bonen, ... en leerden wat deze nodig hadden om te groeien. Met een beetje zonlicht en voldoende water groeiden die minizaadjes uit tot grote plantjes, waw! Toen er in de klas een kleine vijver vol kikkervisjes stond, was de verwondering groot! Elke dag zagen de kleuters hoe die kikkervisjes groeiden, groeiden en groeiden...tot ze plots een paar mini kikkertjes zagen springen! Klaar om hun weg te vinden in de grote vijver! Prachtig om te zien hoe onze kleuters zorgzaam omgaan met de natuur!



GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

28 maart : PEPdag

Maar wat is dat nu eigenlijk? Wel, proeven en proberen in het middelbaar!

Het zesde leerjaar mocht een dagje juf Magali, meester Matthias en juf Elise inruilen voor een nieuwe leerkracht in het middelbaar. Of euh... mevrouw of meneer!

We moesten om 8:00 uur op school zijn om dan naar de markt te gaan.

Daar kregen we een sticker waarop stond naar welke school we naartoe moesten. Ook de juffen en de meester mochten naar een school kijken! Ik mocht in de voormiddag naar Portus Berkenboom en moest een brug uit spaghetti maken.

In de namiddag ging ik naar Berkenboom humaniora.

Daar kregen we eerst een woordje uitleg van de directeur. We kregen ook een quiz van Frans. Dat was zeer leuk! Daarna mochten we in het labo wat proefjes doen. We mochten met een microscoop werken! Cool! De wiskundeles op het einde van de dag was wel zeer moeilijk...

We keerden dan terug rond 15u30 en onze geweldige dag zat erop!

Ferre Moens, 6B



Wetenschapsdag in het zesde leerjaar!

We hadden veel geluk dat we proefjes mochten doen met echte wetenschappers.

Twee vrouwelijke wetenschappers gaven eerst een beetje uitleg over wie ze waren en wat hun job is. Daarna mochten we enkele proefjes uitvoeren met een echte labojas én handschoenen.

Proefje 1: Bacteriën van een voorwerp of mens halen. We moesten met een wattenstaafje even over een oppervlakte wrijven en daarna op een schaal met voedsel doen. Zo moest het drie dagen in de warmte groeien. Wat was dat vies na enkele dagen!

Proefje 2: Bij het tweede proefje moesten er twee kinderen gaan helpen. We moesten 2 flesjes vullen met warm water maar bij een flesje moesten we gist en suiker toevoegen. Dan deden we een ballon rond de flessenhals.

De ballon rond het flesje met gist vulde met lucht door de koolstofdioxide! Zoek maar eens op, best wel cool!

Proefje 3: We kregen uitleg over DNA. Blijkbaar wordt er op hun werk met het DNA van een lama medicijnen gemaakt. Ze gaven ons de opdracht DNA uit een tomaat te halen. Dat was niet zo gemakkelijk, maar wel leuk!

Proefje 4: We moesten bekertjes rond laten gaan waarin verschillende dranken zaten: Cola, limonade, Sprite, citroensap, ... We deden dat in kleine tubetjes en er kwam een kleur tevoorschijn. Dit wou zeggen: zuur, neutraal of base. Het was een toffe voormiddag waarin we zelf veel mochten doen!

Elena Van Eenaeme, 6B



GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL



Challenge run

Bo, Arthur, Ruben, Flore, Senne en Max, 6 personen van de Ugent organiseerden op onze school een evenement voor alle lagerschoolkinderen. Dit ten voordele van een goed doel namelijk ToWalkAgain.

Het evenement was een Obstacle run doorheen de middelbare school. Op deze manier leerden de kinderen de middelbare school op een ludieke wijze kennen.

Om geld in te zamelen werkten we met een sponsorformulier dat de kinderen meekregen naar huis.

Op 24 maart kwamen we langs in alle klassen om een korte presentatie over het evenement aan de kinderen te geven. Op deze manier wilden we de kinderen motiveren en enthousiast maken.

De kinderen van het derde leerjaar schreven hun bevindingen over de Challenge run neer. Lezen jullie even mee?



Als je denkt dat je niet meer kan, kan je altijd nog een beetje meer.



Heb jij zin om je een namiddag goed te amuseren? Kom dan meedoen met onze Challenge Run

- Overtref de vele obstakels op JULLIE school
- Neem het met je klas op tegen de andere klassen
- Loop door de gangen van het middelbaar
- En nog veel meer!

THE CHALLENGE RUN



VRIJDAG
12 MEI
DIRECT NA
SCHOOL
SAVE THE DATE

TEN VOORDELE VAN
TO WALK AGAIN

Onbeperkt Innovatief



GEORGANISEERD DOOR STUDENTEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT
GEPROMOOT DOOR TO WALK AGAIN

Ongelofelijk hoe fijn deze naschoolse activiteit was. De jongens en meisjes van de universiteit kwamen wel 5 keer in onze klas. We kregen hierdoor heel veel zin om mee te doen en de organisatie "to walk again" te steunen. Samen met de juf maakten we T-shirts en bedachten een kreet: "Olé pistolé voor 2B".



Het heeft ook echt goed geholpen want we zijn met ons klasje gewonnen. Ook de andere kinderen van het tweede leerjaar hebben het heel goed gedaan. We liepen allemaal de ziel uit ons lijf! De juffen liepen alle drie mee, zo tof.

Het hele gebeuren lokte veel volk: vele kinderen namen deel aan de wedstrijden per klas en de talrijk opgekomen ouders en grootouders supporterden, om nadien op te gaan in de sfeer van de discobar.

Aan natjes en droogjes was er ook geen gebrek.

Puik organisatie met een enthousiast verloop. Proficiat.

GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

Het verhaal van Vlaanderen

Op maandag 17 april trokken we met het derde leerjaar op leeruitstap naar het Gravensteen, te Gent. We bezochten de grote ridderzaal, we wentelden trappen op en daalden af tot in de kelder. De verschillende wapentuigen uit die tijd zijn ons niet meer vreemd.

's Middags vertoefden we in de grote speeltuin van het domein Puyenbroeck. Wat leuk omdat we daar als enigste school waren. We konden naar hartenlust klimmen, klauteren, draaien en schommelen,....

Hieronder enkele bevindingen:

“ De gids gaf een goede, duidelijke rondleiding. We liepen veel trappen op en af.”

“ Het idee van de vergeetput waar mensen in zaten, vond ik schrikwekkend.”

“ Tussen de kantelen hadden we boven op het dak een mooi zicht over de stad Gent.”

(verslag Kato D. en Audrey_3B)

Book-in-a-box

In het vijfde leerjaar gaven de leerlingen een originele boekbespreking. Ze lazen een boek naar keuze en maakten hierbij een doos met verschillende voorwerpen die bij hun verhaal pasten. Op een afgesproken datum stelden ze hun 'book-in-a-box' voor aan hun klasgenoten.



Ons Ardennenoффensief : BOSKLASSEN

DAG 1, maandag 17 april 2023

Na ongeveer 2 uur en 30 min op de bus te zitten kwamen we aan in Ovifat. Daarna konden we onze zware valiezen naar boven dragen en onze bedden opmaken. Na deze klus geklaard te hebben, konden we ons klaar maken voor een heerlijk middagmaal: overheerlijke spaghetti bolognaise!

Na het middagmaal maakten we onze eerste wandeling naar het hoogste punt van België. In de avond na het avondeten speelden we lasergames, knutselden we een tekening met veel kleuren, bouwden we kampen voor bosstratego en zongen we met meester Vik.

GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

DAG 2, dinsdag 18 april 2023

Om half 8 sprong iedereen met een glimlach uit bed en maakte zich klaar voor het heerlijke ontbijt! Toen pakten we onze pennenzakken en werkboeken erbij en kregen een beetje les.

Daarna genoot iedereen van het heerlijke middagmaal en stapten we in onze bottines. Ook stopten we een heerlijk drankje en koekje in de rugzak en waren helemaal klaar om te vertrekken naar het grote Reinhardsteinkasteel.

Na ons kort bezoek aan het prachtige kasteel konden we nu pas echt beginnen aan het prachtige avontuur. We sprongen met z'n allen in de rivier en maakten heel veel plezier! In het midden van onze wandeling maakten we een stop om voor de eerste keer het debiet van een rivier te berekenen. Toen we terugkwamen van de wandeling speelden we met onze eigen gebouwde kampen een leuk spelletje bosstratego. Na de bosstratego mochten we ons douchen.

En na het douchen zongen en roosterden we marshmallows aan het kampvuur. Na het kampvuur gingen we op weg naar dromenland in onze bedjes.



DAG 3, woensdag 19 april 2023

Om half 8 openden we onze oogjes en maakten ons klaar voor de wandeling naar de pouhon en het ontbijt.

Na het ontbijt trokken we onze bottines aan en vertrokken naar de pouhon. Op weg naar de pouhon kwamen we een slang tegen, althans dat dachten we. We riepen meester Matthias en hij legde uit dat het eigenlijk een hazelworm was, dit was geen slang maar een hazelworm omdat hij eigenlijk nog 2 overblijfselen van heupen heeft. Na de vondst van het dier gingen we verder met onze wandeling. Onderweg terug naar onze gîte kwamen we een winkeltje tegen en stopten daar om iets leuks te kopen zoals bijvoorbeeld een chipje en drankje of een wandelstok. Eenmaal in onze gîte aten we ons middagmaal: brood met een ei erop. Na even te kunnen chillen moesten we naar buiten want er kwam bezoek. Er kwam namelijk een valkenier! We mochten van op de eerste rij genieten van een grote vogelshow!

Na de vogelshow besloten we een spelnamiddag te houden! We mochten zelf onze teams kiezen en kregen verschillende opdrachten voorgeschoteld. Wie de meeste punten had verzameld, won.

En dan was het al tijd voor ons avondeten! Na het avondmaal speelden we met z'n allen een quiz en de winnaar kreeg een leuke prijs. En toen was het alweer tijd om onze oogjes te sluiten.

GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

DAG 4, donderdag 20 april

“Kijk het sneeuwt”, zo werden we donderdag wakker gemaakt door onze kamergenoten. We kleedden ons aan en gingen ontbijten. Na het ontbijt pakten we onze pennenzakken en werkboeken erbij en kregen weer een stukje les. Na de genoten we van het heerlijke buffet dat we voorgeschoteld kregen en aten onze buikjes vol. Het was cool om het te zien sneeuwen maar het had ook zijn nadeel: jammer genoeg moesten we onze wandeling een paar kilometer inkorten omdat het te glad was. Het inkorten van onze wandeling zorgde ook dat we jammer genoeg de waterval niet zagen. Ondanks alle pech bleef er geweldige sfeer hangen. En maakte toch een wandeling van 13 kilometer. Toen we terug in onze gîte waren aangekomen, hadden we tijd gekregen om ons te douchen (we kregen 5 minuten de tijd om ons te douchen).

Daarna kregen we ons laatste avondmaal voorgeschoteld:

Frieten! Na deze heerlijke maaltijd maakten we ons helemaal marginaal voor: casino en bal marginal! In het casino verdienden we veel geld en kregen leuke en soms moeilijke opdrachten voorgeschoteld. Na de casinoavond schoven we alles aan de kant en haalden onze beste dansmoves naar boven voor bal marginal! De danstijd vloog voorbij en voor je het wist, moesten we al gaan slapen.

DAG 5, vrijdag 21 april 2023

We werden deze ochtend wakker en realiseerden dat het jammer genoeg de laatste dag is. We maakten ons voor de laatste keer klaar en ontbeten. Na het ontbijt pakten we onze valiezen terug in en lieten onze kamer weer achter zoals we hem hadden gevonden. We zetten onze valiezen in de bus. We maakten nog een kleine wandeling naar de speeltuin. Daarna stapten we in de bus voor ons laatste avontuur: de grotten van Remouchamps. In de grotten kregen we een rondleiding door een gids. In het begin



liepen we een stukje en daarna vaarden we verder door de grotten. Na de grotten was het tijd om in de bus te stappen en te vertrekken naar Sint-Niklaas. Wat we niet wisten is dat we uren in de file gingen staan. Na de lange maar leuke busrit kwamen we thuis aan en zagen onze ouders weer terug. Joepie!

Dit was dan jammer genoeg het einde van ons bosklassenavontuur.

auteur: Céleste Brys 6

Lieveheersbeestjes

Wist je het al? In het tweede leerjaar kweken we een bijzonder insect. We moesten een hele week wachten tot we konden raden wat het zou worden. Het zag er dan ook zo gek uit. Het leek voor ons wel een mier of misschien een duizendpoot. Eigenlijk lieten we ons goed beetnemen. Het was de larve die we al konden bewonderen met onze loep. De larve van het lieveheersbeestje. Ken je de cyclus van dit beestje? We hebben eerst eitjes. Daarna vormt zich de larve. Deze kruipt in een pop en daar komt het beestje



uit. Eerst is het nog helemaal geel en pas nadien krijgt het zijn rode kleur en stippen. Lieveheersbeestjes zijn zeer nuttig, zij eten bladluizen op. Zij kunnen dus voorkomen dat je planten helemaal opgepeuzeld worden.

Ondertussen zijn er al enkele lieveheersbeestjes ontpopt. We hielden een beestjesborrel met allerlei lekkers in het foto 04“lieveheersbeestjesthema”.



GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

Mini-tuin

Met het tweede werkten we aan een minituin. Voor onze lieve mama's maakten we zaadbommen of de welgekende flowerbombs. Met ons klasje hadden we nog zaden over en willen we graag de school wat meer kleur geven. We kregen een mooie strook te verwerken. Eerst maakten we tijdens het hoekenwerk de strook onkruidvrij. We voegden ook wat grondverbetersaars toe en meststof. Heel voorzichtig verspreidden we onze zaden en duwden deze lichtjes aan. Nadien hebben we ze voorzien van voldoende water. Nu is het aan de zon. Hopelijk kunnen jullie onze bijenmix en vlindermix binnenkort bewonderen. We kwamen ook heel wat beestjes tegen. We gaan binnenkort op stap met een app "obsidentify", deze app vertelt je welke planten of dieren je vond. Zo kan je alles wat je tegenkomt maar niet kent, fotograferen en leren kennen. Het kan heel handig zijn voor onze natuur om te weten wat er zo al leeft. We leerden ook over de Aziatische hoornaar die onze bijen aanvallen en waarom dit echt niet goed is. Met onze telling en weergave kunnen we de biologen een stapje verder helpen.



Bezoek van L2 in beeld

Sem, Camille en Rémy schreven een verslagje over onze uitstap naar het Wollen Hof.



Bij de tandarts

Wist je dat een melkgebit veel minder tanden heeft dan een volwassen gebit?

De kinderen uit het tweede leerjaar leerden in het thema van wero alles over de tanden. Ze ontdekten dat tandenpoetsen heel belangrijk is. Wie snoept er nu niet graag? Zeg nu zelf.... Hoe verleidelijk is een klein snoepje, koekje of chocolade. Het mag af en toe wel eens. Maar dan is het heel belangrijk om daarna je tanden goed te poetsen. We leerden in de klas ook wat flossen is en bespraken de taak van de tandarts. Op het refrein van het Ben De Bever-lied mochten we in de klas onze tandjes goed poetsen.



De kringloopwinkel

Op 17 mei zijn we met de hele klas naar de kringloopwinkel geweest. We vertrokken te voet, onder begeleiding van juf Lieze, de mama van Astrid en de opa van Febe, onder een stralende zon. Eens we waren aangekomen gaf Filip ons wat uitleg over de kringloopwinkel in het café van de winkel. We zaten allemaal op een andere stoel. Dit was wel grappig. Hij vertelde dat ze spullen gratis krijgen en zij deze opnieuw proberen te verkopen. Zo kunnen alle mensen, rijk of arm, iets kopen in de winkel, werken we aan een beter milieu omdat we minder wegsnijten en geven we mensen ook werk. Wist je dat als we een t-shirt zomaar zouden weggooiden, deze wel 3000 liter water nodig heeft om te maken? Ongelooflijk toch? Daarna gaf Filip ons een rondleiding in de winkel. We keken in de winkel wat er allemaal verkocht werd, maar mochten ook eens achter de schermen kijken. We zagen hoe de tweedehandsspullen werden binnengebracht, gesorteerd, gelabeld per prijs en zo terug in de winkel geraakten. We zagen ook wat er gebeurde met de spullen die niet meer goed genoeg waren om te verkopen. Deze sturen ze op naar bv. landen in Afrika. Er gaat echt niet verloren! Op het einde van de rondleiding mochten we

in de kringloopwinkel iets kopen met €1. We verdeelden ons in 3 groepen en gingen op zoek. Onze buit was groot: winnaarsbekers, boeken, knuffels, ... We kochten voor de juf ook een beker met 'de beste leraar ooit' op. En dit maar voor 50 cent! We waren heel enthousiast en stapten met een leuk gevoel terug naar school. We hebben genoten van de dag!

Geschreven door Selin en Colette (4A)



Onze kerk om fier op te zijn!

Het vierde leerjaar mocht op 27 maart naar de schoolkerk, de 'Collegekerk'. De reden voor dit bezoek was het thema van godsdienst: symbolen. Omdat er in de kerk heel veel symbolen aanwezig zijn, mochten we daar een kijkje gaan nemen.

Een leerkracht van het middelbaar heeft ons een rondleiding gegeven. Het was heel interessant. Hij heeft ons veel leuke en nieuwe zaken verteld. We mochten plaats nemen achter het altaar en vragen stellen over alles dat we in de kerk zagen. In de kerk zijn heel veel symbolen aanwezig: beelden, de biechtstoel, het altaar, het tabernakel, enz... We mochten zelfs de kledij van de priester bewonderen.

Onze kerk wordt jammer genoeg niet meer gebruikt, enkel voor de eerste communie en enkele vieringen van onze school zelf. Het is leuk om deze kerk als herinnering te hebben. Nu dat we weten welke symbolen zich in onze kerk bevinden, vinden we het extra leuk om naar onze kerk te gaan. Dit is een stukje geschiedenis dat zeker bewaard moet blijven.

Pauline De Beleyr en Naiara Rogeles Caro (4B)



GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL



Eerste Communie

Op 18 mei deden 24 kinderen van het eerste leerjaar hun Eerste Communie. Ze hebben dit fantastisch gedaan. Het was een mooie viering! Nadien was er ook nog een

receptie voor de familie op de speelplaats. Het was een fijne dag!

Genieten op een kinderboerderij

Op donderdag 4 mei gingen we met het eerste leerjaar naar de kinderboerderij 't Wollen Hof. Daar ontdekten we spelenderwijs wat de dieren op de kinderboerderij eten en hoe ze leven. We maakten eten voor de schapen, aaiden de cavia's, speelden tikkertje tussen de geiten en

gaven de lammetjes melk. Wat een leuke ervaring was dat! Om onze uitstap af te sluiten, speelden we gezellig samen in de speeltuin. Samen zandkastelen bouwen, op het springkasteel springen en van de glijbaan gaan, het kon allemaal!



GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL



Schoolfeest

Op zaterdag 13 mei zwaaiden de poorten van het College open voor een heuglijke dag: schoolfeest!

Dit jaar werden we ondergedompeld in de zuiderse sferen van de Costa del Sol, sangria, tapa's en flamenco, torero's, la playa, calamares a la plancha en dos cervezas: het thema 'Eviva España!'

De speelplaats werd opgefleurd met bloemen en ballonnen en een gezellige buitenbar zorgde voor de sfeer van een échte cantina. Ook de zon was van de partij en een goedgevulde tortilla aan activiteiten werd door jong en oud versmaad.



En met het blote voetenpad, schminkstanden, springkastelen, een ware kunsthoek, een ramblas met enkele prettig gestoorde figuren die de passanten een zomerse sonrisa op de lippen toverden en met dat alles in de schaduw van ons eigenste Park Güell (de Gaudimuur) waanden we ons écht even in Barcelona.

Pasarlo bomba!

De hele school werd omgetoverd in een rood, geel bloemenparadijs. Er was zoveel leuks te doen. Op de Ramblas kon je straattheater bewonderen, dit waren onze eigen juffen en meester. Ook de mooie grote zeepbellen zorgden voor een zomerse sfeer. Onze gaudimuur en de mozaïekkunsten konden we nog eens uitproberen op papier en ook met krijt. Je kon je eigen castagnetten maken en de photobooth zorgde voor de gepaste kledij om te poseren voor een leuke herinnering. Er waren ook kinderen die leerden flamencodansen, er deden zelfs enkele mama's mee. De volkspelen werden aangekleed in een Spaans jasje en ijsjes en burgers mochten niet ontbreken. Tot slot konden we nog genieten van de klassiekers, springkastelen, gekke kapsels, grime en muziek. Het was een leuke editie. We kijken al uit naar volgend jaar!



GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

KORTFILMFESTIVAL

KORT GEKNIPT

In de prijzen!

Kort Geknipt is een kortfilmfestival voor en door studenten aan het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Op zaterdag 29 april 2023 vond de 17e editie plaats in de academie van Sint-Niklaas.

Het festival omvat o.a. een luik met animatiefilms van jongeren van de lagere graad – 3e tot 6e leerjaar – en een professionele jury bekroont de beste film uit de ingezonden werken.

Van de 35 deelnemers uit heel Vlaanderen werden 2 inzendingen bekroond:

Jakob Van Looy uit het 5e leerjaar van onze school heeft de wedstrijd gewonnen met zijn animatiefilmpje “Mannetje”.

Axl Buytaert uit het 3e leerjaar kreeg een eervolle vermelding van de jury voor zijn animatiefilmpje “zwart”.

Proficiat aan deze 2 regisseurs in spe !

Egg drop

Het was een normale dag op school, toen de juf op een gegeven moment zei dat we een project gingen doen. Een ei laten vallen van het verdiep zonder dat het breekt. We moesten dus een constructie maken dat het eitje kon beschermen. Eest goed nadenken en uittekenen van de constructie dus!

Een super leuk project waar je in groepjes van 2 moest werken. In die groepjes kon je overleggen en een week later kregen we een hele namiddag om het te maken.

Die namiddag hadden we natuurlijk onze tijd goed gebruikt. Toen ons project klaar was, moesten we het uittesten. Er moest één persoon op het eerste verdiep staan met ons project, zodat die persoon het naar beneden kon gooien, de andere persoon diende beneden te staan, maar mocht het niet opvangen.

Toen het ei en de constructie beneden waren, konden we kijken of het ei gebroken was of niet.

Onze tactiek, het gebruik van ballonnen, hielp zodat het project zacht naar beneden daalde. En dat lukte, het ei was niet gebroken! .

Iedereen vond het fantastisch dat we dit mochten doen, wat een leuk project!



GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

Op reis

Naar jaarlijkse gewoonte is de maand juni de maand van de schoolreizen. Na een jaar van inspanning mag er plaats komen voor ontspanning. Samen in klasverband op avontuur gaan is telkens een topper. Diverse bestemmingen komen aan bod. Een greep hieruit:

Op vrijdag 9 juni is de groep van L1 op schoolreis geweest naar het Boudewijnpark in Brugge. We hebben vele leuke attracties gedaan en de dolfijnenshow was ook top!

We hebben veel plezier gemaakt. Het was een schitterende dag!

Ook de kinderen van het tweede leerjaar ontspannen zich in Bellewaerde.



Op vrijdag 2 juni trok het derde leerjaar richting Brugette om het prachtige park, Pairi Daiza, te bezoeken. Dit is wat onze leerlingen vonden van de schoolreis:

- 1) Welk gevoel kreeg je toen we in de nieuwe inkomhal stonden?
Anna (3C): "Het voelde alsof we in een kasteel stonden, zo mooi!"
- 2) De roofvogels vlogen onder begeleiding vrij rond in het park. Wat vond je daarvan?
Kato De Jonghe (3B): "Het was even eng om te zien maar erna wel cool!"
- 3) Welke dieren kon je zien tijdens de treinrit?
Lotte (3A): "Flamingo's, struisvogels, buffels."
- 4) We bezochten de panda's. Zou jij een panda willen zijn?
Nore (3C): "Ja, ze mogen de hele dag luieren en eten."
Yelle (3A): "Ja, ze zijn lekker zacht en iedereen zou naar mij kijken."
Soetkin (3B): "Ja, dan hoef ik geen huiswerk meer te maken 😊."
- 5) Waarvoor zou jij het park nog eens bezoeken?
Audrey (3B): "Voor de hangbrug."
Elasu (3A): "Ik wil de vleermuizengrot graag zien."
Naomi (3C): "Voor de grote dieren."

GRASDUINEN IN DE LAGERE SCHOOL

L4 deed Plopsaland aan, terwijl L5 nog moet genieten van de avonturen in Walibi.

L6 vond zijn gading in Bobbejaanland

Op voorhand mochten we in de klas kiezen met wie we 'vrij' door het pretpark gingen wandelen. Je moest met minimum 4 personen per groep zijn. De attracties leken veel erger dan ze soms in werkelijkheid waren.

Je kreeg wel echt kriebels in je buik van de 'Fury' en de 'Typhoon'!

Het park was wel veel groter dan verwacht. Zo kwamen we 5 minuten te laat aan op de afgesproken plaats omdat we verdwaald waren! Hierna kregen we de tip om een plattegrond van het park mee te nemen zodat dit niet meer zou gebeuren.

Na het eten kreeg iedereen een blad met een QR-code om een flesje frisdrank te halen. Daarna mochten we nog drie uur genieten van de attracties, maar de tijd ging sneller voorbij dan verwacht. De attracties waren super leuk! Jammer genoeg moesten we dan om 15u45 weer verzamelen om terug naar school te gaan.

Bobbejaanland was zo tof! Echt een moment om nooit te vergeten!

Marie-Hélène, Sofie



Een carrière afsluiten

Het eerste leerjaar

We kwamen aan in het eerste leerjaar. Juf Isabel leerde ons veel nieuwe lettertjes en getallen. We leerden lezen en schrijven en ook dat $1 + 1 = 2$ is! Onze meters en peters in het vijfde leerjaar hielpen ons een handje. We maakten een leuke uitstap naar Boudewijn Seapark!

Het tweede leerjaar

Bij juf Evelien leerden we de maaltafels kennen. Een schoolreis naar Bellewaarde was de kers op de taart! We hadden het moeilijk met de hoofdletters, wat was dat in het begin! 😊

Het derde leerjaar

We reisden verder naar het derde leerjaar. Spannend! Want we kregen voor de eerste keer een MEESTER! Achteraf gezien was hij de beste leerkracht ooit.

Toen kwam voor iedereen het verschrikkelijke nieuws: Corona. Onze klas werd opgesplitst in twee delen: Voor-en namiddag. We moesten dus onze vrienden missen! 😞 We hebben jammer genoeg onze schoolreis moeten missen...

Het vierde leerjaar

Coronna zorgde ervoor dat veel beperkt bleef, Ketnet was een opsteker.. En ja hoor, ook die mondmaskers! Dat was best lastig voor ons EN voor de juf! Het vierde leerjaar was jammer want door Corona waren er al weer geen uitstapjes.

Het vijfde leerjaar

Bonjour tout le monde! In het vijfde leerjaar leerden we een gekke taal, genaamd Frans!

We vonden het allemaal leuk om te leren. Onze eerste uitstap was naar Rijmenam waar we een tof parcours over water konden nemen.

We mochten ook een nachtje op school blijven slapen.

Maar het laatste jaar... Het zesde jaar was écht het allerbeste.

Het is ons grootste avontuur: het einde van de lagere school.

We begonnen het schooljaar met vriendschapsdag naar het Ster, gingen daarna naar leper leren over de wereldoorlog én na de paasvakantie mochten we eindelijk op BOSKLASSEN!

Wat was dat een onvergetelijke week! We hebben er hard van genoten!

De schoolreis naar Bobbejaanland was een leuk extraatje.

Nu staan we voor de grote sprong: naar het middelbaar! Wat hebben we er zin in!

Auteurs: Lauranne Smekens en Marie Pauwels uit 6B



SPORT OP EEN EREPLAATS



Een kampioen in huis!

Alban Memçaj uit 6B werd geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap Taekwondo in Aarschot. Daar knokte hij zich in zeven wedstrijden tot in de finale en behaalde een zilveren medaille. Dikke proficiat, Alban!

Tussen vier vuren

Op woensdag 26 april ging onze tweede graad de strijd aan op het tussen vier vurenturnooi in de Witte Molen.

Dat trefbalspelen enorm populair zijn bij onze jongeren bleek nog maar eens uit het aantal deelnemers, maar liefst 50 kinderen schreven zich in om onze school te vertegenwoordigen. Wauw!

Ondanks dat organisator Moev zich niet te veel wil focussen op winnen en verliezen gingen onze leerlingen er 1000% voor. Evenredig met onze inzet loonde dit dan ook in alle klassementen. Proficiat!

Aan sfeer en enthousiasme geen gebrek tijdens deze leuke namiddag. Bedankt aan alle deelnemers!



OUDERS AAN HET WOORD

De laatste zonnestralen verspreiden zich als een warme fleecje over de stad. Op een bankje voor de vakschool geniet ik, in afwachting van het laatste oudercomité van dit schooljaar, van de rust en stilte in de Collegestraat. Elke morgen en avond is het hier een drukte van jewelste. Als een wriemelende mierennest gaan kinderen 's morgens welgemutst richting schoolpoort om even voor vier weer allemaal naar buiten te stromen richting een warme thuis.

Badend in het zonlicht zie je de Collegekerk reikhalzend uitkijken naar de rust van de zomervakantie. Toch wordt deze vakantie niet zoals de vorige. Weet u nog dat onze kinderen in het begin van het schooljaar hun uiterste best deden om zoveel mogelijk koekjes te verkopen? Wel, ondertussen zijn de plannen getekend en deze zomer gaat de school aan de slag.

Zo wordt de tuin bij de kleuters uitgebreid, krijgen de cavia's een nieuwe thuis en komt er een bergplaats voor de fietsen en het spelmateriaal. Maar ook op de speelplaats van de lagere school staat er van alles te gebeuren. De speeltoren wordt beter afgebakend met behulp van een nieuwe haag en met behulp van een tweede haag wordt een nieuwe rustige zone gecreëerd. Die moet toelaten om rustig een boek te kunnen lezen of gezellig bij te babbelen.

Op één september zullen de hagen er nog niet staan. Die kan je immers best niet aanplanten in volle zomer. Maar de voorbereidende werken zouden wel al afgerond moeten zijn. Ga zeker eens kijken als je je kind komt afzetten.

Maar nu geniet ik nog even van de laatste zonnestralen van de dag en droom, net als de Collegekerk in de achtergrond, over een rustgevende zomer. Ik wens hem u ook toe.

Prettige vakantie!
Joris Claus



Vrije schooldagen 2022-2023

Ma. 02/10/2023	Lokale verlofdag
Wo. 11/10/2023	Pedagogische studiedag
Ma. 30/10-03/11:	Herfstvakantie
Ma.04/12/2023:	Lokale verlofdag
Za. 25/12-05/01	Kerstvakantie
Wo. 24/01/2024:	Pedagogische studiedag
Ma. 12/02-16/02:	Krokusvakantie
Wo. 13/03/2024	Pedagogische studiedag
Ma. 01/04-12/04:	Paasvakantie
Wo. 01/05/2024:	Dag van de arbeid
Do. 09/05/2024:	Hemelvaartsdag
Vr. 10/05/2024:	Brugdag Hemelvaartweekend
Ma. 20/05/2024:	Pinkstermaandag
Vr. 29/06/2024:	LAATSTE SCHOOLDAG. Vrijaf in de NAMIDDAG

Activiteiten schooljaar 2023-2024

Ma. 28/08/2023:	Kennismaking L1 en nieuwe kleuters
Ma. 04/09/2023:	Infoavond L1, L2 en L3
Di. 05/09/2023:	Infoavond L4, L5 en L6
Do. 07/09/2023:	Infoavond kleuterafdeling
Vr. 15/03/2024:	Sint-Jozefsdag
Ma. 15/04	
tot vr. 19/04:	Bosklassen L6



FAMILIENIEUWS

Wij willen niemand vergeten in het familienieuws. Gelieve steeds het geboortekaartje of de rouwbrief door te geven aan de klastitularis. De leerkracht bezorgt het nieuws aan de redactie van CollegeECHO.

Huwelijk

“Een ring zonder begin en zonder eind
Glanzend stralend en verijnd
Een grote belofte en toch zo klein
Zoals een ring moet liefde zijn”

Zijn in het huwelijk getreden:
- Meester Arne (gymleraar) met Jade (16/06)
- Juf Elise (tit. L6) met Tim (15/07)

Onze hartelijkste gelukwensen.

Overlijden

“Alleen mijn ogen
alleen mijn handen
raken jou kwijt.
Liefde kent geen afstand.
liefde kent geen tijd.”

- Jacques Bruwiere (1942-2023), schoonvader van dhr. Bernard Jadoul (alg. directeur SJKS) en oma van Theo (L6c)
- Hugo De Hauwere (1942-2023), voorzitter van Raad van Bestuur SJKS
- Maria Cools (1929-2023), grootmoeder van juf Marijke (juf K2b)

Onze christelijke deelneming.

Geboorte

“Zo klein voor de wereld,
zo groot voor ons.”

- Coby, broertje van Rémy van Nooij (L2a)
- Raja, zusje van Eden (K2b) en Ajan (Lagere school)
- Louise, dochtertje van juf Annelies B (L5C)
- Niels, zusje voor Laure
- Sarp, broertje van Alin (PK1b).
- Nawal, zusje van Rahma (PK1c)
- Julius, zoontje van CLB medewerkster Liselotte Fontyn

Onze hartelijke gelukwensen.



KUNSTGALERIJ

